

esperanto

-PANORAMO

uitgegeven door - eldonita de: Belga Esperanto-Federacio
redaktie - redakcio: Esperanto, dienst EP; Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne

Belgische Esperanto-wereld in diepe rouw !

De ALGEMENE VOORZITTER van

BELGA ESPERANTO-FEDERACIO,

MAURICE JAUMOTTE, IS NIET MEER !!!!

Het kwam als een donderslag; de droeve
mare: Onze Voorzitter, Sinjoro M. Jaumotte,
is overleden !

Het is niet te geloven !

Wie kan er zich voorstellen dat deze dynamische man, deze
strijder van het eerste uur, deze leider die wist wat hij be-
reiken kon en er zich voor inspande met geheel zijn energie
met gans zijn persoonlijkheid, voor immer was neengegaan !

Vorig jaar was hij plots ziek geworden, maar zijn "wil om
te leven" was zo sterk, dat hij langzaam maar zeker herstelde.
Hij werd weer de "werker" van vóór. Zijn belangstelling
ging weerom naar de Esperanto-beweging en hij maakte plannen
om vernieuwing te brengen ! Hij, de 71-jarige, kende geen ver-
sagen, wou van geen "rust" weten en zette de anderen aan om
mee te doen !

Hij was nog voornemens om, samen met zijn echtgenote, naar
Wenen te reizen en er het 55e Universeel Esperanto-Kongres bij
te wonen. Twee dagen vóór de afreis werd hij terug ziek. Niets
liet een fatale afloop voorzien.

Esperantist van in het jaar 1917 werd dhr M. Jaumotte een
daadwerkelijk medewerker van de antwerpse Esperanto-groep "La
Verda Stelo" in 1920. In 1927 werd hij voorzitter, een functie
die hij gedurende 42 jaar zou vervullen !

Zijn ijver was spreekwoordelijk en zijn organisatie-talent
deden hem steeds nieuwe taken aanvaarden.

Zo werd hij ook Algemeen Voorzitter van "Belga Esperanto-



Federacio en Voorzitter van de "Verenigde Antwerpse Esperanto-groepen evenals Voorzitter van "Belga Esperanto-Instituto". Gedurende vele jaren was hij directeur van "Belga Esperantisto" en later medebeneerder van "Sonorilo", het nationaal Esperanto-blad.

De laatste jaren was hij actief op internationaal vlak en werd eerst afgevaardigde en daarna bestuurslid van "Universala Esperanto-Asocio". Hij werd eveneens voorzitter van de "Stichting Hector Hodler" en stichtte in België zelf een "Fonds Jaumotte-Loquet" om aan de Belgische Esperanto-beweging een bron van inkomsten te bezorgen.

Buiten de Esperanto-beweging was hij nog zeer actief in het Belgisch Rode Kruis (provinciaal Voorzitter) en maakte, als gewezen dagbladscrifver, nog immer deel uit van de Belgische Persbond - Afdeling Antwerpen-Limburg.

Aan al deze bedrijvigheid kwam nu bruusk een einde !

De begrafenisplechtigheid had plaats op het antwerpse kerkhof "Schoonselhof" op 5 augustus l.l. onder een massale toeloop van vrienden en kennissen (waaronder zeer veel Esperantisten) en onder een vrucht bloemen, die de genegenheid en vriendschap, de achting en de eerbied vertolkten van de ontelbare aanwezigen, vrienden of medewerkers.

Moge hij de eeuwige rust vinden !

bonvolemulo.

NIEUWE ELEMENTAIRE ESPERANTO-KURSUS

Door de antwerpse Esperanto-groep "La Verda Stelo" wordt er wederom een nieuwe Esperanto-leergang voor beginners ingericht op maandag, 14 september e.k. te 20 u. in het Stedelijk Onderwijsinstituut der Belgiëlei 99 Antwerpen.

Deze leergang, toegankelijk voor dames en heren (leeftijd niet beperkt), zal een 20-tal lessen omvatten van 1 1/2 u. de maandag van elke week, zodat de cursus in de loop van maart 1970 zal geëindigd zijn. Lesgever is dhr H. de Roover.

Inschrijvingen: Groenstraat 12, 2510-Mortsel Tel: 40.07.76 of in de school zelf de dag der opening vanaf 19,45 u.

ONTVANGST in de Belgische Ambassade te Wenen door de Vic-ambassadeur, dhr Jean Davaux, van een deel van de talrijke landgenoten die aan het 55e Universeel Esperanto-Kongres deelnamen van 1 tot 8 augustus l.l.

Typische bijzonderheid: dhr Jean Davaux, namens de Belgische regering, sprak het Kongres toe in ESPERANTO, wat zeer veel applaus uitlokte !

Noto al la sekretarioj de la lokaj grupoj



La programoj de la grupkunvenoj kaj eventuale aliaj tekstoj, kiuj devas aperi en la venonta numero de "Esperanto-Panoramo" (aperdato I-II-1970) estu ĉe la portempa redakcio (B.E.F. Sint Bernardsesteenweg 1078, 2710-Hoboken antaŭ la 15a de oktobro.



GROEPSLEVEN

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP "LA VERDA STELO"

Voorzitter: Dnr J.Verstraeten, St Bernardse stwg 1078, 2710 Hoboken.

Vergaderingen: 's vrijdags om 20,15u, zaal Capitole, Gemeentestr. 15, 2000 Antwerpen.

- 4/9: - Kulturele ontspanningsavond
11/9: - Spreekbeurt door dhr F.Herman over "Vertelling over St Niklaas"
18/9:-- Documentaire films (één in Esperanto) voorgesteld door dhr R.Van Eynde.
25/9: - Spreekbeurt met dia's door de Familie H.Boljau over "Onze Reis naar Oostenrijk".
2/10:- Voordracht met klankbeeld door dhr en mevr. K. Donckers over "Negro Spirituals"
9/10:- Documentaire films (één in Esperanto) voorgesteld door dhr R.Van Eynde.
16/10:- Mosselsouper. Nadere bijzonderheden volgen.
23/10:- Spreekbeurt door dnr E.Frederickx: "Was de taal van Adam en Eva net antwerps ?"
30/10:- Spreekbeurt met dia's door dnr R.Balleux over "Het Zuiden van Spanje".

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 726.54 van "La Verda Stelo" Deurne.

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP "LA REKTA VOJO"

Voorzitter: Dnr E.Cortvriendt, Diepestraat 44, 2000 Antwerpen

Lidmaatschap: 150 Fr op prk. 3.18 van Bank van Brussel te Antwerpen, voor rek. E 58.940021 van R. de Schepper, Antwerpen.

ESPERANTO-JEUGD ANTWERPEN

Leiders: Mej. Agnes Geelen, Floralaan 12, 2100 Deurne.

Dnr. Jo Haazen, Groenstraat 12, 2510 Mortsel.

Lidmaatschap: 65 Fr op prk. 726.54 van "La Verda Stelo", Deurne

BLANKENBERGSE ESPERANTOGROEP

Voorzitter: Dnr F.Couwenberg, Koninginnelaan 14, 8370 Blankenberge.

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 5062.10 van mej. M.v.Mullem, Blankenbe.

BRUGSE ESPERANTOGROEP

Voorzitter: Dnr C.Poupeye, Filips de Goedelaan 17bis, 8000 Brugge.

Vergaderingen: dinsdags om de veertien dagen om 20 u. in Strijders-
nuis, Hallestraat 14, 8000 Brugge.

Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4835.33 van Bruga Grupo Esperantista.

BRUGSE ESPERANTOVERENIGING "PACO KAJ JUSTECO"

Voorzitter: Dnr F.Roose, St Klaradreef 59, 8000 Brugge.

Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de bestuursleden.

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 4090.74 van mej. S.de Koninck, Brugge.

BRUSSELSE ESPERANTOGROEP

Voorzitter: Dnr R.Jacobs, Generaal Eenensstraat 94, 1030 Brussel.

Vergaderingen: 's maandags om 20u. in Hotel Excelsior, Vooruitgangstraat 7, 1000 Brussel.

7/9: - Verslag over de dood en begrafenisplechtigheid van dhr Maurice Jaumotte, Algemeen Voorzitter van Belga Esperanto-Federacio, gevolgd van een verslag over het 55e Universeel Esperanto-Kongres te Wenen.

14/9: - Gesproken Dagblad (series A en B).

21/9: - Volmakingskursus door dhr D. van der Stempel.

28/9: - Dhr H.Castel kommentariëert "Brieven uit mijn Molen" van Alphonse Daudet.

5/10:- Gesproken Dagblad (series A en B).

12/10:- Mevr. E.Ernst bespreekt het toneelwerk "De Wereld heeft geen Wachtkamer".

19/10:- Volmakingskursus door dhr D.van der Stempel.

26/10:- Voordracht met muziek en film door dhr R.Jacobs over "Kruisvaart naar Dakar".

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 1230.48 van "Esperantista Brusela Grupo"

GENTSE ESPERANTOKLUB

Voorzitster: Mej. J. Terrijn, Raapstraat 72, 9000 Gent.

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 3309.23 van Mej. Terrijn, Gent.

LEUVENSE ESPERANTOVERENIGING

Voorzitster: Mevr. A.Meurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven.

Vergaderingen: 1e en 3e dinsdag om 20 u. in Jeugdherberg Vital Decosterstraat 104, Leuven.

Lidmaatschap: 150 fr op prk. 4050.35 van Mej. M.G.Saelemaekers/Leuven

ESPERANTO JEUGDGROEP ST. KRUIS

Leider: Dnr Dirk Iserentant, Kerklaan 61, 8000 Brugge.

Bijeenkomsten: elke zondagmorgen van 10 tot 12 uur.

Lidmaatschap: 65 fr op prk. 9939.49 van Mevr. Maertens, Assebroek (voor Junulargrupo St. Kruis).

ESPERANTOKLUB WILSELE

Leider: Dnr Karel de Rijck, Wakkerzeelsebaan 182, 3010 Wilsele.

Lidmaatschap: 65 fr op prk. 4050.35 van Mej. M.G.Saelemaekers, Leuven (voor Esperantoklub Wilsele).

■ ■ ■ T E L E X ■ ■ ■

Warszawa - Op 20 aug. 1.1. verzorgde Radio Varsovio zijn 5000e Esperantouitzending. De Iste had plaats op 4 april 1959. Wij herinneren eraan dat Radio Varsovio dagelijks uitzendt in Esperanto van 6,30 tot 7 u en van 16,30 tot 17 u. op golflengte 19, 31 en 41.

Brussel - Op 26 juni 11. nuwde dhr Roger Van Humbeeck (Esperantist en ijverig medewerker in de beweging) met Mej. I.Vandenneucker. Hartelijke gelukwensen voor het jonge paar !

Brussel - De minister voor Nat.Opvoeding heeft een rondschriften gericht naar al de scholen om de aandacht te trekken op de "Week van de Int. Vriendschap" met bijgevoegde lijst van proktische voorstellen en wenken.